



Een nieuwe hemel en aarde

Het nieuwe Jeruzalem.

Z.O.E.



Introductie

In deze les worden de nieuwe hemel en aarde behandeld.

1. Waarom moet de huidige hemel en aarde vergaan?
2. Wanneer gaat dit gebeuren?
3. Wat helpt ons om dit overleven?

I. Oude hemel en aarde

Waarom moet de huidige hemel en aarde vergaan? Alhoewel we bevrijd kunnen zijn van zonde door onze geloof in Jezus Christus, **de huidige toestand is bederft door Satans toedoen.**

Openbaringen 21: 5-8 ... Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, **die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend:** hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood. (NBV)

Satans toedoen:

- Verwoesting (immoraliteit, ziektes, natuurrampen en oorlog)
- Verdeeldheid (racisme en discriminatie)
- Verdwaald (afgodendienst/toverij en hekserij) en meer...

Waarom is Satan elimineren niet voldoende? Zijn invloed, de anti-christus, blijft nog steeds ons in midden.

1 Johannes 4: 1-3 Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. De geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen, komt van God. **Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest van de anti-christus,** waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen – nu al is hij in de wereld. (NBV)

2. Transitie

Wanneer gaat dit gebeuren? We hebben geen datum gekregen. Wat we wel weten zijn de waarschuwingen die Jezus ons had meegegeven als tekens dat hij bijna terugkeert en die zijn zichtbaar. Alleen tijd kan zeggen wie de ware discipelen zijn, zij geven niet toe en sluiten zich niet aan tot **Satans beproevingen en plan**.

Satans beproevingen en plan:

- Zoveel en zo vroeg mogelijk mensen laten lijden en doden
- Zoveel mogelijk mensen tegen God zetten en hem als god te aanbidden

Waarom wilt Satan dit bereiken? **Jaloezie** speelt hier een groot rol. Een muziekengel die op de troon van God wilt zitten zodat hij **aanbidding** krijgt klinkt als muziek in zijn oren. Daarnaast kunnen mensen zich vermenigvuldigen, ze hebben een mooie eigenschap om te **creëren** net als God, en Satan niet. En als laatst heeft God **genade en redding** geboden aan die in Jezus geloven, en Satan niet. Een engel hoort beter te weten dan een mens, want die zijn het dichtst tot God, ontrouw in de hemel wordt niet getolereerd. Vandaar als wraak, wilt Satan mensen doden voordat ze de kans grijpen om in Jezus te geloven. En als doden niet lukt dan kiest Satan de laatste optie en dat ons laten lijden of tegen God zetten.

Genesis 1: 26-28 God zei: 'Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en zijn vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen: Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag...' (NBV)

1 Petrus 5: 8 Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem verweer, gesterkt in uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. (NBV)

3. Nieuwe hemel en aarde

Wat helpt ons om dit te overleven? We worden gedwongen om ons tegen God te keren of anders dood. Wie weet zullen we dit niet meemaken in onze tijd, hoe dan ook, iedereen gaat uiteindelijk dood. Het is de bestemming na dood waar we ons zorgen over moeten maken. **We weten dat als we geloven in Jezus dan komt het goed. Wie zich laat leiden door de heilige Geest heeft geen angst want God maakt zich kenbaar aan hen.** We zien zelfs heden dat de waarheid spreken over biologische geslachten al een bedreiging kan opleveren, laatst staan zeggen dat een bepaalde gedrag of keuze zonde is.

Matteüs 5:10-11 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgd werden ze vóór jullie de profeten. (NBV)

Openbaringen 5: 10 O heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven uiteindelijk straffen en ons bloed op hen wreken? Ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd nog een korte tijd geduld te hebben, totdat ook de andere dienaren, hun broeders en zusters die net als zij zouden worden gedood, zich bij hen gevoegd zouden hebben. (NBV)

Openbaringen 5:9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troont en voor het lam. (NBV)

Openbaringen 21: 1-5 (NBV)

Waarom moeten we dit eerst mee maken? **God moet de tarwe van de onkruid scheiden**, als ze jong zijn dan kan de graan ook mee losgetrokken worden. Pas na groei is het tijd om te oogsten. We hebben tijd nodig als junior discipelen, maar naarmate tijd zal er een duidelijke verschil zijn in groei.

Waarom is de beloning in de hemel en niet hier? Deze wereld vergaat er komt een nieuw, in de tussentijd is een verblijf in de hemel niet zo'n slecht Airbnb locatie 😊

Conclusie

We kunnen heel veel kritieken ter sprake brengen over Openbaringen, en als Christenen zijn we het soms niet met elkaar eens over de interpretaties. We hebben de geschiedenis en het evangelie, bestudeer ze. We kunnen historische ontdekkingen als bewijzen erbij halen. We kunnen kijken naar de tekens die Jezus doorgaf om de vervulling daarvan te zien. We kunnen zijn terugkomst ook zo benaderen, want zoals het staat geschreven zal geen oog dat kunnen missen.

Mattheus 24, Marcus 13, Luca 17: 20-37, 21: 1-27, Johannes 14 – 16 (NBV)

Stel uzelf onderstaande vragen na de lezing.

- Wat zie ik om me heen en sluit het aan bij wat Jezus zei?
- Waarom haten ze Jezus zo erg?
- Welke twijfels heb ik nog hierover en ben ik bereid het uit te zoeken?
- Wanneer ik besluit in Jezus te geloven, wat gaat er dan gebeuren?

Deel met elkaar jullie bevindingen.